

## Ni håller på att bevittna det största bedrägeriet någonsin åsamkat världen av Satan

Tisdag 7 januari 2014, Kl. 12:15

Min högt älskade dotter, Mitt Ord kommer förbli intakt, på grund av Mina älskade lojala efterföljare över hela världen, som kommer forma Återstoden av Min Kyrka, kommer aldrig att avvika från Sanningen.

Så många av Mina efterföljare kommer att komma fram för att forma Min Kvarlevande Armé i varenda nation i världen, inklusive kommunistiska regimer. Den Helige Anden har sänts för att täcka var och varenda fragment av denna lilla, men Min kraftfulla Armé. Snart, kommer alla Mina lärjungar sprida profetiornas Ord, given åt världen genom detta Uppdrag- överallt. De kommer gå ut nu och sprida Evangelierna, Mitt Ord och Mina Löften till alla. Jag kommer aldrig tillåta att Mina efterföljares tro vissnar och tyna bort. Emellertid, de själar som förblir trogna Ordet, såsom det gavs till mänskligheten i Bibeln, kommer att vara få.

Mitt Ljus kommer att skina som solen över alla de platser där Mina älskade lärjungar svarar till Mitt Rop vid denna tid. Detta Rop från Himlen att bjuda in er att ta upp Mitt Kors och följa Mig, er Jesus, till Jordens ändar. Jag önskar att genom att spridas ut för att förkunna Sanningen av den Allraheligaste Treenigheten, att ni kommer hjälpa Mig att samla de förlorade, de förvirrade, vandrarna och dem som inte känner Mig.

Ni kommer att ropa ut till alla religioner och ge dem Mitt Ord. Genom Bönerna som Jag ger er, de kommer att vara välsignade. Jubla, dem av er som vet att det Är Jag, Jesus Kristus, som Ropar på er i dessa stora förändringars tider. Ni är sannerligen välsignade. Vet om att Min Kärlek för er är sådan att Jag kommer att vägleda er, stärka er och ge er lejonens mod i era uppdrag. Ni kommer att tala med kärlek och vältalighet, och den Helige Andes Eld kommer att hållas ut från era munnar. Denna Gåva kommer att föra miljontals tillbaka till Mig. Jag förbereder er nu, för ni är på väg att bevittna det största bedrägeriet som någonsin har tillfogats över världen av Satan.

När ni är för Mig, kommer ni att vara förmögna att försvara världen från att bli slukad av ondskan från den onde, i hans sista dagar. Ni kommer inte att misslyckas. Ni kommer lida. Ni kommer möta ogillande, invändningar och anklagelser om kätteri, även om, allt ni kommer att göra är, att helt enkelt påminna folk om det som redan finns i de Heliga Evangelierna.

Var i frid, eftersom Mina Gåvor kommer att hålla upp er under denna strid. Ni är nu redo, för Mina fiender, som har väntat för att förkunna sig själva, djärvt åt världen, kommer att tillkännages snart. Då, kommer det att vara dags för Min sista Plan för mänsklighetens frälsning att bli fullbordad.

Jag Är i er, med er och Jag uppehåller Mig alltid i era hjärtan och själar.

Er älskade Jesus